

## PHẬT NÓI KINH TỲ SA MÔN THIỀN VƯƠNG

Hán dịch : Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng – Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh. Truyền Giáo Đại Sư – PHÁP THIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch : HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ ('Sràvasti).

Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vai'sravāṇīya-devarāja) cùng với trăm ngàn vô số quyến thuộc Dược Xoa (Yakṣa) vào lúc đầu đêm đều đến nơi Phật ngự, phóng tỏa ánh sáng lớn chiếu rọi tất cả cảnh giới của vườn Kỳ Đà (Jetavana), cúi nǎm vóc sát đất lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi đứng một bên, chắp tay hướng Phật, dùng Kệ (Gātha) khen rằng :

**Quy mệnh Đại Vô Úy  
Chính Giác Nhị Túc Tôn  
Chư Thiên dùng Thiên Nhã  
Quán Ngã : không chỗ thấy (vô sở kiến)  
Phật : xưa, nay, đời sau  
Từ Bi Chủ ba đời  
Mỗi một Chính Biến Tri  
Nay con quy mệnh lẽ.**

Khi ấy, Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói Kệ này xong, bạch Phật rằng : “Thế Tôn! Có các vị Thanh Văn ('Sravaka) Bật Sô (Bhikṣu – Tỳ kheo) Bật Sô ni (Bhikṣunī – Tỳ kheo Ni) Ưu Bà Tắc (Upasaka – Cận Sự Nam) Ưu Bà Di (Upasikā – Cận Sự Nữ) hoặc đi đứng nằm ngồi ở nơi đồng vắng, trong rừng, dưới gốc cây... thì loài Phi Nhân (Amanuṣya) Dạ Xoa (yakṣa) này của con, có kẻ chẳng tin lời Phật dạy, có kẻ tin ít, lại có vô số Dược Xoa ác chẳng tin lời Phật, náo loạn Hữu Tình khiến cho chẳng an ổn.

Lành thay! Đức Thế Tôn đã có kinh **A Tra Nǎng chi** (Ātanatiya) làm **Minh Hộ** (Vidya pāla). Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di với các Trời Người thọ trì đọc tụng, lē kính, cúng dường, rộng vì người khác nói đều hay vệ hộ khiến cho cát tường”.

Bấy giờ trong Hội có các chúng Dược Xoa chính tín chắp tay thưa rằng : “Nguyện xin Thiên Vương nói Kinh Điển này, chúng tôi rất muốn nghe”.

Thời Tỳ Sa Môn Thiên Vương điềm nhiên nhận lời thỉnh cầu, liền hướng về Đức Phật, cúi đầu mặt lē dưới chân Phật, nương theo uy thần của Đức Phật, bảo chúng Dược Xoa rằng :

“Nay Kinh Điển này, nếu có sở dắc, tuyên bố lưu thông, hay trừ tất cả phiền não cho chúng sinh. Vì thế nay Ta quy y đĩnh lẽ.

Thế giới ở phương Đông có vị chủ loài Càn Thát Bà (Gandharva – Tầm Hương Thần) tên là **Trì Quốc** (Dṝtarāṣṭra) Ngài có đủ đại uy đức, thân phóng tỏa ánh sáng giống như mặt trời ló dạng soi chiếu khắp Thế Gian, thống lãnh quyến thuộc là chúng Càn Thát Bà cung kính vây quanh, ca múa hát xướng, họ nhận khoái lạc, Ngài có 91 người con cùng chung tên gọi là **Đế Thích** (Indra) có đại thế lực, dũng mãnh bạo ác, thấy Phật Thế Tôn liền quy y đĩnh lẽ tôn trọng cung kính. Quán thấy loài Phi Nhân này mà hay lễ kính Trì Quốc Thiên Vương ấy, thủ hộ phương Đông như Phật Hạnh, hành Hộ Thế như vậy. Vì thế nên nay Ta cúi lạy quy mệnh **Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Vô Thượng Tịch Tịnh**.

Thế giới ở phương Nam có vị chủ loài Cưu Bàn Noa (Kum्भaṇḍa \_ Ung Hình Quỷ) tên là **Vĩ Lỗ Trà Ca** (Virūḍhaka – Tăng trưởng Thiên Vương) Ngài có đủ đại uy đức, thân có ánh sáng như mặt trời soi chiếu Thế Gian cũng như biển lớn sâu rộng vô biên mà chúng phàm phu chẳng thể vượt qua, thống lãnh quyến thuộc là chúng Cưu Bàn Noa cung kính vây quanh, ca múa hát xướng, họ nhận khoái lạc. Ngài có 91 người con cùng chung tên gọi là **Đế Thích** (Indra) có Đại Thế Lực, dũng mãnh bạo ác, thấy Phật Thế Tôn liền quy y đĩnh lẽ tôn trọng cung kính – Quán thấy loài Phi Nhân này mà hay lễ kính vị Cưu Bàn Noa Chủ (Kum्भaṇḍa Adhipati) ấy thủ hộ phương Nam như Phật Hạnh, hành Hộ Thế như vậy. Vì thế nên nay Ta cúi lạy quy mệnh **Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc vô thượng Tịch Tịnh**.

Thế giới ở phương Tây có vị chủ loài Rồng lớn (Mahà Nàga) tên là **Vĩ Lỗ Bạc Xoa** (Virūpākṣa – Quảng Mục Thiên vương) Ngài có đại uy đức, tỏa ánh sáng chiếu xa, thống lãnh quyến thuộc là chúng Rồng lớn cung kính vây quanh, ca múa hát xướng, họ nhận khoái lạc. Ngài có 91 người con đều chung tên gọi là **Đế Thích** (Indra) có đại uy lực, dũng mãnh bạo ác, thấy Phật Thế Tôn quy mệnh đĩnh lẽ tôn trọng cung kính. Quán thấy loài Phi Nhân này mà hay cung kính vị Đại Long Chủ (Mahà Nàga Adhipati) ấy thủ hộ phương Tây như Phật Hạnh, hành hộ thế như vậy. Vì thế nên nay Ta cúi lạy quy mệnh **Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Vô Thượng Tich Tịnh**.

Thế giới ở phương Bắc có vị Dược Xoa tên là **Câu Phệ La** (Kubera) có đại uy đức, thân tỏa ánh sáng mãnh liệt như đám lửa lớn, thống lãnh quyến thuộc là chúng Dược Xoa (Yakṣa – Dũng Kiện Quỷ Thần) cung kính vây quanh, ca múa hát xướng, họ nhận khoái lạc. Ngài có 91 người con cùng chung tên gọi là **Đế Thích** (Indra) có đại uy lực, dũng mãnh bạo ác, thấy Phật Thế Tôn quy y đĩnh lẽ tôn trọng cung kính. Quán thấy loài Phi Nhân này mà hay cung kính vị Dược Xoa Chủ (Yakṣa Adhipati) thủ hộ phương Bắc ấy như Phật Hạnh, Hành Hộ Thế như vậy. Vì thế nên nay Ta cúi đầu quy mệnh **Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Vô Thượng Tịch Tịnh**.

Lại nữa, người ở Thế giới phương Bắc thọ một ngàn tuổi, chẳng bị chết yếu, đất không có hạt giống cây cối, con người chẳng cần làm, thức ăn uống tự nhiên có đầy đủ hương sắc đem lại lợi ích cho các căn, thân thể sáng bóng, nơi nơi đều có hoa quả, cây cối, sông suối, ao hồ, tùy ý du hý như nhận niềm vui của Trời.

Như vậy Đông phương **Trì Quốc**, Nam Phương **Vĩ Lỗ Trà Ca**, Tây phương **Vĩ Lỗ Bạc Xoa**, Bắc phương **Câu phệ La** đều dùng uy đức, hộ 4 đại châu.

Lại nữa Càn Đạt Bà Chủ (Gandharva Adhipati) có chúng Dược Xoa Nữ (Yakṣī) hoặc cõi voi, hoặc cõi ngựa, hoặc cõi Lạc Đà, hoặc cõi trâu, hoặc cõi Dê, hoặc cõi Rắn, hoặc cõi loài phi cầm, hoặc cõi Đồng Nam, hoặc cõi Đồng Nữ ...dùng voi dẫn phía trước ở trong Hư không, bí mật đến các phương, biến hóa đủ loại tùy ý tự tại, cũng hay thủ hộ cho người mà chẳng thể nhìn thấy.

Hoặc các Dược Xoa có hình dung xấu ác, đủ loại khác biệt cũng như loài phi cầm đi trong Hư không, tự tại du hành cũng âm thầm hộ con người. Tên các vị ấy là : A Tra Nắng Tra, Câu Nắng Tra, Ba Lý Câu Sa Nắng Tra, Nắng Noa Nắng Noa, Bố Lý Ca v.v...với chúng Dược Xoa nữ đều trụ ở Đại Thành (cái thành lớn) **A Noa Ca phật Đế** ở phương Bắc.

Lại Đại thành này có một cung điện, ở bốn bên cung điện có 99 cái ao, nước sâu thẳm rộng lớn tên là **Địa Trì**, nguồn suối phun vọt lên cũng hay tuôn mưa xuống. Lại có nhiều loại hoa quả, cây cối là : Cung Câu Bà, Ca Câu La, La ca ma hoa v.v... vị của quả trái ngon ngọt, mọi nơi ưa thích, Tần già, Khổng Tước, mọi loài chim chóc thường phát ra âm thanh màu nhiệm. Nơi ấy có vị Thiên Tử (Devaputra) tên là **Dũng Mạnh** với các quyền thuộc cũng trụ ở Cung ấy, thủ hộ Quốc Giới.

Thời Tỳ Sa Môn Thiên Vương nương theo Từ Lực của Đức Phật tuân tự tuyên nói Chân Ngôn là :

**“ Đát nῆ dā-tha : y lê, di lê, y lệ khẩn tra, mǎu lệ, hứ lệ khẩn trí, mǎu lệ, hạ na, di hộ nô lý nô-di, kiểu lý, hiến đà lý, ngu nô hứ nῆ, ô chỉ hộ chỉ, sa-phộc hạ ”**

Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói Chân Ngôn xong, bạch Phật rằng : “Thế Tôn! Lại có các chúng Đại Càn Đạt Bà cùng với con kết làm anh em, tên các vị ấy là : Ma Đổ Nhạc, Ma Đổ Ca, Ma Đa Ma La, Ma Đổ Ma Đô Ma Đa, Hoa Túy, Hằng Túy, Cát Tường Túy, Tài Túy, Nan Nễ Ca, Thanh Liên Hoa, Bạch Liên Hoa, Nguyệt, Bán Ni La, Câu Chỉ La, Thành Đống Mẫu Lỗ, Ngũ Kế, Diệu Sắc, Kim Ma Noa Vĩ Thâu, Câu Mật-Lý Hạ Sa Ba Đế Vương, Dã Phộc, Đế Nhạ, Nga Đổ Nga Đế.

Chúng Càn Đạt Bà của nhóm như vậy mê hoặc náo loạn tất cả chúng sinh. Nếu có ai gây náo loạn cho Hữu tình mà chẳng buông bỏ, nghe Chân Ngôn này thì đều bị vỡ làm 07 mảnh như càne cây A Lê.

Chân Ngôn là :

**“ Đát nῆ dā-tha : Cung đổ lê, cung đổ la, ê hứ, sa na mạn đế kế, sa na bạn ni đế kế, đế sất-tra, nô sất-tra, mạn đổ tế, sa-phộc hạ ”**

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lê kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Càn Đạt Bà ấy cùng với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyến thuộc đều chẳng thể làm hại, thường đến gần gũi, cung phụng, hộ vệ. Nếu có kẻ gây náo loạn liền bị mất uy lực chẳng được **Càn Đạt Bà Tam Muội** (Gandharva-samàdhi), đầu bị vỡ làm 07 mảnh như cành cây A Lê, cũng chẳng được cư trú trong Đại Thành A Noa Ca Phroc Đế.

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với kinh này thọ trì, đọc tụng, lê kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Chúng Bế Xá Tả (Pi'sàca – Thực Nhục Quỷ) ấy với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyến thuộc chẳng có thể làm hại, thường đến gần gũi, cung phụng, hộ vệ. Nếu có kẻ gây náo loạn liền bị mất uy lực, chẳng được **Bế Xá Tả Tam Muội** (Pi'sàca-samàdhi), đầu bị vỡ làm 07 mảnh như cành cây A Lê, cũng chẳng được đến trú trong Đại Thành A Noa Ca Phroc Đế.

Chân Ngôn là :

**“ Đát nẽ dã-tha : Hộ di, hộ di, hộ di la phroc đế duệ, sa-phroc hạ ”**

Thế Tôn! Lại có Chúng Cưu bàn Noa (Kumṛbhaṇḍa), tên các vị ấy là : Nan Đa, Ô Ba Nan Đa, Cật Lý Kế Thâu Ma Hạ Ba La , Thâu-Ma Hộc Na La , Nại Xá Hạ Sa Đổ-Bộ Di Tả Lỗ Mạt Ma, Cật-Lý Sắt-Noa, Lộ Hứ Đa, A Ba La Phroc La Noa , Vĩ Ma Lộ Ni Lý Già La Noa , Nga Lý Nhạ Năng, Nhạ Trí Lộ Nại Xả Nan Ni, A Lý Tổ Nặc , Ca Ma Ca Ma Ca Ê La Hiến Noa, Cật-Lý Dã Ngu Bát Đa Đát-La Dã, Kiếm Mạt La Bạt Nại-Lý, Ca Tát Lý-Phroc Lam Nga Tức Đát La Sô v.v...

Chúng Cưu Bàn Noa của nhóm như vậy mê hoặc náo loạn tất cả hữu tình. Nếu có kẻ gây náo loạn, nghe Chân Ngôn này thì đầu bị vỡ làm 07 mảnh như cành cây A Lê.

Chân Ngôn là :

**“ Đát nẽ dã-tha : Tất lý, vĩ tất lý, tất lý, vĩ tất lý, cật-lý sắt-noa, tha nga lệ ca la ni tỳ-dựng, nga lệ, sa-phroc ha ”**

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lê kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Chúng Cưu Bàn Noa ấy với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyến thuộc đều chẳng thể làm hại. Thường đến gần gũi, cung phụng, hộ vệ. Nếu có kẻ gây náo loạn liền bị mất uy lực, chẳng thể được **Cưu Bàn Noa Tam Muội** (Kumṛbhaṇḍa-samàdhi), đầu bị vỡ làm 07 mảnh như cành cây A Lê, cũng chẳng được đến trú trong Đại Thành A Noa Ca Phroc Đế.

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lê kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Tất Lệ Đa (Preta – Quý đói) ấy với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyến thuộc đều chẳng thể làm hại. Thường đến gần gũi, phục dịch, cung dưỡng. Nếu có kẻ gây náo loạn liền bị mất uy lực, chẳng được **Tất Lệ Đa Tam Muội** (Preta-samàdhi), đầu bị vỡ làm 07 mảnh như cành cây A Lê, cũng chẳng được đến trú trong Đại Thành A Noa Ca Phroc Đế.

Chân Ngôn là :

## **“ Đát nẽ dã-tha : Dụ di, dụ di lê, dụ di la, phộc đế duệ, sa-phộc hạ ”**

Thế Tôn! Nay con lại nói về các chúng Rồng lớn (Mahà-nàga). Các vị ấy tên là : Nan Nô, Ba Nan Nô, Nan Nỉ Phộc, Phộc Tô Kế Lý, Bạt Nại La, Nhạ-Cảm Ca Tỳ-Dựng, Nga Lộ Na Địa Ca La Noa, Ăn Nại-La, Phộc Hộ Toa Tất-Đế Ca, A Thâu Câu Di Da Thâu Ca Vī, Bát-La Mục Cật Đổ Nhạ Diệm Bát Đế Tất-Lý Miễn Đa La Tức Đát-La, Đa La Tất-Lị Miễn Hầm Tức Đát-La, Bát La Hạ Phộc Nhī, Ma Hạ Phả Ni-Sở Nhạ Dụ Đế La Tô, Ma Hạ Cật Lị Sắt Noa, Bộ Nhạ-Cảm Nga Ma, A Nhạ Bá La Đát Khất-Xoa Phộc Ma Cật-Lý Sắt-Noa, Xá Dã Ma Truật Câu …cho đến Thế Gian Hành Giả.

Nhóm Rồng như vậy nǎo loạn Hữu Tình, nghe Chân Ngôn này thì đầu bị bể làm 07 mảnh như cành cây A Lê

Chân Ngôn là :

## **“ Đát nẽ dã-tha : Tức lê, Vī tức lê, tức lê, Vī tức lê, ngu lý hiến đà lý, ma đặng nghê,tán noa lê, Sa-phộc hạ ”**

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。於此經中受持讀誦。禮敬供養廣為人說。彼諸龍眾及彼父母兄弟男女眷屬等。皆不能為害。常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力。不得龍中三昧。頭破作七分如阿梨樹枝。亦不得往阿擎迦囉帝大城中住。

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Uuu Bà Tắc, Uuu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lễ kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Chúng Rồng ấy với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyền thuộc đều chẳng thể làm hại. Thường đến gần gūi, phụng sự, hộ vệ. Nếu có kẻ gây nǎo hại liền bị mất uy lực, chẳng được **Long Trung Tam Muội**, đầu bị vỡ làm 07 phần như cành cây A Lê, cũng chẳng được trú trong Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế.

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Uuu Bà Tắc, Uuu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lễ kính, cúng dường, rộng vì người nói thì **Yết Tra Bố Đát Nǎng** (Kaṭapūṭaṇa – Quỷ hôi thối lạt lùng) ấy với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyền thuộc đều chẳng thể làm hại. Thường đến gần gūi, phụng sự, cúng dường. Nếu có kẻ gây nǎo hại liền bị mất uy lực, chẳng được **Yết Tra Bố Đát Nǎng Tam Muội** (Kaṭapūṭaṇa-samādhi), đầu bị vỡ làm 07 mảnh như cành cây A Lê, cũng chẳng thể đến trú trong Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế

Chân Ngôn là :

## **“ Đát nẽ dã-tha : A bể phộc hạ nẽ phộc đế duệ, sa-phộc hạ ”**

Thế Tôn! Nay con lại nói về Đại Tướng Dược Xoa, các vị ấy tên là : Ăn Nại-La, Tô Mô, Phộc Lô Noa, Bát-La Nhạ Bát Đế, Bà La Nại Phộc Nhạ, Y Xá Nǎng Thất-Tả, Nan Nǎng, Ca Ma, Thất Lý Sắt Xá ,Câu Nhī Kiến Trụ Nẽ, Quân Tra Ma Ni Lý, Ma Ni Lý, Ma Ni Tả La, Bát-La Noa Na, Ô Ba Bán Tả Ca, Sa Da Nghī Lý, Hứ Ma Phộc Da, Bố La Noa, Khư Nỉ La, Câu Vī Tra, Ngu Ba La Dã Xoa, A Tra Phộc Câu Nǎng La, La Tổ Nhī

Na Lý Sa Bà Tức Đát-La, Tế Năng Hiến Đà Lý-Vũ Nỉ Lý-Già Xá Cật-Đế, Ma Đa Lê, Bán Tả La Hiến Noa, Tô Ma Năng Nỉ Lý-Già Dã Xoa, và các quyển thuộc, Đế-Lý Phả Lệ Tả, Đế-Lý Kiến Tra v.v... cho đến Thế Gian Hành Giả đều là quyển thuộc. Nếu có kẻ náo loạn hữu tình mà chẳng buông rời, nghe Chân Ngôn này thì đâu bị bể vỡ làm 07 phần như cành cây A Lê

Chân Ngôn là:

**“ Đát nẽ dã tha : Hứ lệ, di lệ, Hứ di lệ, cát lý-đế, mẫu lệ, Hứ lệ, cát lý-đế, mẫu lệ – Án – Đống di, đống di, ô đống ma, ô đống di, ô xí di xí, ngu nổ hứ, bộ-lăng nga lý Ất-lý sử, tán đa nhĩ, sa-phộc hạ ”**

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lễ kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Các Được Xoa với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyến thuộc đều chẳng thể làm hại.. Nếu có kẻ gây náo loạn liền bị mất uy lực, chẳng thể được **Dược Xoa Tam Muội** (Yakṣa-samādhi), đâu bị bể làm 07 phần như cành cây A Lê, cũng chẳng thể đến trú trong Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế.

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với Kinh này thọ trì, đọc tụng, lễ kính, cúng dường, rộng vì người nói thì Các La Sát (Rākṣasa) ấy với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyến thuộc đều chẳng thể làm hại. Thường đến gần gũi, phụng sự, cúng dường. Nếu có kẻ gây náo loạn liền bị mất uy lực, chẳng thể được **La Sát Tam Muội** (Rākṣasa-samādhi), đâu bị vỡ làm 07 phần như cành cây A Lê, cũng chẳng thể đến trú trong Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế.

Chân Ngôn là:

**“ Đát nẽ dã-tha : Hứ lệ, Hứ lệ, Hộ lỗ, hộ lỗ, Dụ di, dụ di, La phộc đế duệ, sa-phộc hạ ”**

Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói Kinh **A Tra Năng Chi** này xong, lê dưới chân Đức Thế Tôn rồi lui về đứng một bên.

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đêm bảo chúng Bật Sô rằng : “Như vậy, Kinh này có uy lực lớn, hay làm **Minh Hộ**”.

Tỳ Sa Môn Thiên Vương ấy cùng với vô số trăm ngàn quyển thuộc Dược Xoa phóng ánh sáng lớn soi chiếu tất cả cảnh giới của vườn Kỳ Đa rồi nói Già Tha (Gàtha – Bài kệ) rằng :

**Quy mệnh Đại Vô Úy**

**Chính Giác Nhị Túc Tôn.**

**Chư Thiên dùng Thiên Nhã**

**Quán Ngã : không chỗ thấy**

**Phật quá khứ, vị lai**

**Tử Bi Chủ ba đời**

**Mỗi một Chính Biến Tri**

**Nay con quy mệnh lẽ.**

Nói Kệ này xong, liền bạch Phật rằng : “Có các Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di : đi, đứng, nằm, ngồi ở nơi đồng vắng, rừng rú, dưới gốc cây. Có các loài Dược Xoa (Yakṣa), Phi Nhân (Amanuṣya), có loài tin Phật, có loài tin chút ít, có loài cực ác chẳng tin, gây náo loạn Hữu Tình khiến cho chẳng yên ổn thì Nói Kinh Điển này để lợi lạc cho chúng sinh .

Này các Bật Sô hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Kinh này quả thật có uy lực lớn hay làm cứu hộ cho đến Trời, Người thường được Mật Hộ – các ông nên thọ trì, rộng diễn lưu bố”

Nói lời đó xong thì hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Người, Phi Nhân đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

### PHẬT NÓI KINH TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG (Hết)

Hiệu chỉnh xong ngày 09/01/2008